

Informatiebrief Hulpgoedereninzameling

D.V. zaterdag 28 maart 2026

Beste Gemeenteleden,

Ook dit voorjaar wil de Commissie Oost-Europa weer hulpgoederen inzamelen voor Oekraïne. Sinds het begin van de oorlog, op 24 februari 2022, zamelen we in het voor- en najaar spullen in voor mensen die door deze oorlog zijn getroffen. Dat doen we samen met u, als gemeente.



Naast de ingezamelde goederen kregen we ook veel spullen van sponsors, zoals pannenkoeken, voorgebakken broodjes, conserven en poedermelk. Al deze hulp is met grote dankbaarheid ontvangen in Oekraïne. Zelfs soldaten aan het front kregen pannenkoeken en pizzabroodjes uitgedeeld.

De oorlog duurt nog steeds voort. Door zware luchtaanvallen op steden en energiecentrales zijn de omstandigheden erg moeilijk. Ook de strenge winter van 2025–2026 maakt het leven zwaar. Daarom is praktische hulp, naast uw gebeden voor de bevolking, harder nodig dan ooit.



We houden daarom op zaterdag 28 maart een hulpgoedereninzameling in de hal van de Sionskerk van 10-12 uur.



Dit voorjaar werken we samen met de Zweedse hulporganisatie Filippus Human Aid (www.filippus.se). Deze organisatie was al vóór de oorlog actief in Oekraïne en heeft een groot netwerk van betrouwbare contacten. Hierdoor komen de hulpgoederen snel, veilig en op de juiste plekken terecht, daar waar de nood het hoogst is.

In de buurt van de stad Lutsk, in het westen van Oekraïne, heeft Stichting Filippus een distributiecentrum. Hier worden alle hulpacties gecoördineerd. We hopen alle ingezamelde goederen dit voorjaar daarheen te brengen. Een deel van de ingezamelde kleding gaat ook naar onze contacten in Roemenië: het CE House en Urvind.

Hulp aan Oekraïne: Wat wordt er ingezameld?

- Baby-, kinder-, dames- en herenkleding.
Kleding heel en gewassen, schoenen: schoon
- Linnengoed: handdoeken, keukenlinnen, beddengoed (dekbedhoezen)
- Speelgoed (schoon en compleet, geen knuffels)
- Kinderwagens, kinderbedjes, kinderstoelen, thermosflessen, kruiken
- Matrassen, dekens en dekbedden (schoon!)
- Keukengerei



Onderstaande boodschappen voor het samenstellen van Voedselpakketten:

(n.b.: We hoorden van onze contacten dat de vraag naar lang houdbare boodschappen / voedingsmiddelen groot is.)

- Oploskoffie, poedermelk, (zwarte) thee, suiker
- In BLIK: wortels, (witte) bonen, erwten, mais, tomaten
- Vlees of vis in BLIK, blikjes paté
- Bouillon blokken, champignon- of tomatensoep in BLIK
- Rijst, alle soorten pasta, noodles
- Crackers, biscuits, koekjes
- Boekweit grutten, havermout, custard
- Zonnebloemolie
- Lucifers, kaarsen
- Verzorgingsartikelen: shampoo, zeep, tandenborstel, tandpasta,
- Papieren zakdoekjes, toiletpapier, maandverband,
- Pleisters, verbandmiddelen, EHBO doos, paracetamol
- Afwasmiddel, zeepoeder, schoonmaakartikelen



Ook wordt er dringend een oproep gedaan om medische hulgoederen te brengen.

- Klein materiaal zoals verband, pleisters, betadine, naalden, kleine instrumenten
- Bedden, rolstoelen, revalidatie hulpmiddelen,



Nieuw: Post voor Oekraïense soldaten

Wilt u de soldaten aan het front bemoedigen door een kaart, briefje of tekening te sturen? Dat kan! We weten dat meeleven vanuit andere landen erg op prijs gesteld wordt.

U kunt dat ook doen door een kaart met een mooie tekst of briefje te schrijven. Kinderen kunnen een tekening of kleurplaat maken en we roepen ook tieners op om mee te doen en iets in te leveren.

Alle brieven, kaarten, tekeningen enz. kunnen in een doos worden gedaan die klaar staat in beide kerken. Het zou mooi zijn om een zak vol post mee naar Oekraïne te sturen.

Wilt u dit transport financieel ondersteunen? Dat kan ook!

Ons bankrekeningnummer is: **IBAN NL36RABO 0373 7101 43**

t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente Papendrecht o.v.v. Hulp Oekraïne.

Voor verder informatie kunt u bellen of appen naar:

Commissieleden van de
Commissie Oost-Europa



Commissie Oost-Europa
Herv. Gemeente Papendrecht

